



Kring Utrecht

Tekst: Anneke Koch

Albert Balkenende



Ons logo in digitale vorm



Anneke Koch

Ons logo in het echt: *Bulbophyllum lobbiai*

Plantenbespreking door Ton Klaassen

Niet ver van de Botanische Tuinen in Utrecht, waar jaarlijks de Orchideeëndag wordt gehouden, bevindt zich het verzamelpunt van de leden van Kring Utrecht. In Bilthoven hebben wij een perfect onderkomen gevonden in Zorgcentrum 'De Koperwiek', waar wij in de Koperwiekzaal zesmaal per jaar samenkomen. Daarmee liggen we centraal in Nederland én in Utrecht! We boffen wel, want in de buurt bevindt zich tevens de kwekerij van Koos Wubben, die inmiddels tot lid van verdienste van de NOV is benoemd en op 80-jarige leeftijd nog steeds werkzaam is in zijn kwekerij. Wie kent hem niet...?

Ook hebben we in de buurt een industrieterreintje langs een snelweg waar zes soorten wilde orchideeën groeien. Helaas is een deel van dit gebiedje ten prooi gevallen aan de schoonmaakwoede van de gemeente, nadat bij een brand in de buurt veel asbest was vrijgekomen. Nu dus nog maar afwachten of de orchideeënpopulatie zich zal herstellen. Al met al, een uitstekende omgeving voor een orchideeënenvereniging!

Kring Utrecht werd opgericht in 1965, toen al in Bilthoven, door de dames De Lange en Van Klaveren. Leden die zich kort na de oprichting aansloten, zien we nog regelmatig met veel plezier op de bijeenkomsten verschijnen, waaronder Gerard van Maarsseveen en Annelize Crince le Roy. Trouwe leden dus!



Gab van Winkel



Gab van Winkel



Net van der Meer



Net van der Meer



Albert Balkenende

- 1 Op locatie tussen de wilde orchideeën, voordat het asbest kwam
- 2 De familie Balkenende richtte jarenlang de tentoonstellingstafel in, hier nog één keer bij het jubileum van de kring
- 3 Feestelijk buffet bij de viering van het jubileum
- 4 Onderlinge tentoonstelling met keuring van de KCO
- 5 Weer eens wat anders: Chinese loterij
- 6 Doe-middag, lekker scheuren!
- 7 Onze ster-kweekster in haar kas: Mieke Lammers
- 8 Meesterkweker Jan van Klaveren met zijn *Pleione formosana*



Gab van Winkel



Nel van der Meer



Albert Balkenende

Door de jaren heen groeide de Kring aanzienlijk. Veel van onze leden zijn landelijk bekend, omdat ze in het bestuur van de NOV zitten, redacteur of regelmatig schrijver zijn van het NOV-blad, of meedoen in de Keuringscommissie Orchideeën. Als Kring is het een verrijking om de kennis samen met zulke leden te kunnen delen. Alle leden van de Kring dragen, elk op eigen manier, hun steentje bij aan het welslagen van alle bijeenkomsten.

Die bijeenkomsten zijn op zaterdagmiddagen en hebben steeds een wisselend programma. Lezingen van gasten uit binnen- en buitenland, een jaarlijks busreisje naar kwekers in het buitenland, de onderlinge tentoonstelling, af en toe een doemiddag, de veiling en, als klap op de vuurpijl: 'The American Party'. Deze party vindt altijd plaats op de laatste bijeenkomst van het jaar, om het jaar af te sluiten en al een beetje om Kerst te vieren.

Iedere aanwezige wordt gevraagd iets eetbaars mee te nemen, het liefst zelf bereid, waarna we onder het genot van een kleine lezing, quiz of gesprek, genieten van deze heerlijke hapjes. Taart, quiche, wijn, noten, gevulde eieren, Indische hapjes, cake, noem maar op, allemaal even heerlijk. Elk jaar dus een echt feestje!

In 2015 vierde onze Kring het 50-jarig jubileum. Voor deze gelegenheid was er een locatie gevonden in Fort Blauwkapel in Utrecht Overvecht. Een bijzondere locatie want hij is onderdeel van de Hollandse Waterlinie (ook weer zo'n pareltje in de provincie Utrecht). Een schitterende tentoonstelling samengesteld door leden en een heerlijk buffet. Video's van 'vroeger' met vele oude bekenden en beelden van hoe het toen ging.

Inmiddels zijn de tijden wel wat veranderd, maar de passie voor de orchidee is er nog steeds. Met de huidige mogelijkheden van internet en andere sociale media is het ledenbestand ook hier wel teruggelopen. We mogen echter nog blij wezen dat er gemiddeld zo'n 30 leden op de bijeenkomsten verschijnen en dat we op papier 54 leden hebben. En als die 30 leden er zijn, wordt er druk gesproken over de gezamenlijke hobby, worden er ervaringen uitgewisseld, planten verkocht, tips gegeven, loten verkocht en gekocht, planten besproken, goed geluisterd en ... geslapen.

Elke keer weer een genot om prachtige planten, hoofdzakelijk van botanische oorsprong, voorbij te zien komen. Opgekweekt met veel liefde, na vallen en opstaan, in de kas, serre of op de vensterbank. Het blijft een lust voor het oog: zowel de orchideeën als het enthousiasme van de 'baasjes'.



Nel van der Meer



11

Albert Balkenende



12

Albert Balkenende

- 9 Veilingmeester Ed Gerritse
- 10 Altijd in december: The American Party
- 11 Op bezoek bij Akerne in België: wat een keus!
- 12 Inkopen gedaan? Dan kan de bus vertrekken!